

# Nieuwsbrief van maart 2026



Voor je ligt de nieuwsbrief van maart 2026 van B.C. Wammes. Als je zelf iets geplaatst wilt hebben in een volgende nieuwsbrief kan dat ook. Mail dat dan naar [infobcwammes@gmail.com](mailto:infobcwammes@gmail.com)

## Bestuurlijke mededelingen

Zoals iedereen weet, spelen we op dinsdagavond drie door de baancommissarissen van dienst ingedeelde rondes. Deze rondes vinden plaats om 20.20 uur, 20.40 uur en 21.00 uur. Iedere week zijn er twee andere baancommissarissen, waardoor de indeling ook iedere keer weer anders is. Voor en na deze drie rondes is er tijd om vrij te spelen met en tegen wie je wilt.

De laatste weken is het wel eens voorgekomen dat er spontaan door leden wijzigingen werden aangebracht in de laatste indeling van de avond, omdat men liever met en tegen anderen wilde spelen. Dit leverde verwarring en gedoe op. Dit is uiteraard niet de bedoeling. Dus: laat de baancommissarissen hun werk doen en speel voor of na de drie rondes met degene die jij zelf uitkiest.

gespannen bij het opruimen van de palen. Van beide zaken hieronder een foto. Ook hiervoor vragen we jullie medewerking.



## Shuttles

Dit is een oproep aan iedereen die tijdens het spelen merkt dat de kwaliteit van de shuttle waarmee gespeeld wordt niet meer goed is. Meestal worden deze shuttles

naar de rand van het veld verplaatst, maar niet weggegooid en daardoor verdwijnen ze aan het einde van de avond weer in de kokers voor de volgende avond. Nu wil Pauline deze shuttles graag meenemen voor school. Het verzoek is dus: doe even wat moeite en gooi een slechte shuttle in de bak in de kast. Bedankt voor jullie medewerking.

Hierbij ook nogmaals graag aandacht voor het op de juiste wijze opruimen van palen en netten. De karabijnhaken moeten aan de paal in plaats van aan de netten bevestigd worden. Anders komt de volleybal in de problemen. Verder is het de bedoeling dat de touwen op een bepaalde manier worden

## De ervaringen van een nieuw lid.....

Mijn naam is Sjanneke van Anrooij, 23 jaar en woonachtig in Herwijnen. Sinds kort ben ik lid van de badmintonclub en ik wil graag delen hoe warm ik daar ben ontvangen. De sfeer is open en gezellig en iedereen staat klaar om je te helpen. Of je nu een vraag hebt over techniek of de spelregels, er wordt met veel geduld uitleg gegeven. Het fijne is dat je hier mag leren: fouten maken hoort erbij en dat wordt alleen maar aangemoedigd. Daardoor voel ik me echt op mijn plek en ga ik elke keer met plezier naar de training.

## Clubkampioenschappen

De clubkampioenschappen dubbel waren weer een feest. Fanatiek spel en plezier stonden gelijkwaardig naast elkaar. Bij de dames was de competitie echt spannend. Halverwege alle wedstrijden waren de kaarten opnieuw geschud. Alle koppels hadden namelijk één keer gewonnen én verloren. De uitslag bleef tot de laatste punt spannend. Uiteindelijk, toen alle wedstrijden gespeeld waren, bleek dat alle koppels twee wedstrijden hadden gewonnen en twee verloren. Het kwam dus neer op het aantal gewonnen sets en punten, als dat niet spannend te noemen is...

Sponsor BC Wammes gratis!

Koopt u wel eens online? Vergeet dan volgende keer niet om eerst <http://www.bcwammes.nl> te bezoeken. Via de knop van SponsorKliks komt u uit bij ruim 100 winkels waar u precies hetzelfde betaalt maar gaat er een commissie naar BC Wammes. U sponsort dus gratis!

Redactie: Roos, Marlies en Erik K.



## Nieuwsbrief van maart 2026

De winnaars waren Petra en Claudia! Tot ons plezier ging echter geen enkele dame met lege handen naar huis. De organisatie had goed geluisterd naar onze mening dat er met drie teams, toch gewoon een eerste, tweede én derde prijs moest zijn. Peter en Paulien hebben hier sympathiek en met een knipoog op gereageerd. Alle dames kunnen met een 'warm gevoel' terugkrijgen op een mooie competitie, ieder koppel houdt er een 'lekkere nasmaak' aan over. (Voor wie het niet weet: ieder ging naar huis met een flesje pittige saus).



Gelukkig mochten wij als heren ook aan de slag. Ook bij de heren was het een gelijk opgaande strijd die elke avond weer een aantal drie-setters opleverde. Omdat er in het reglement opgenomen was dat er niet verlengd werd, eindigde bij een aantal wedstrijden de 3<sup>e</sup> sets zelfs in een 21-20 stand. Dus spanning verzekerd. Uiteindelijk werden Tiny en Gerard de verdiende winnaars. Voor ons helaas geen pittige saus, maar ook wij gingen met een voldaan gevoel naar huis

### Clubkampioenschappen mix

De mixkampioenschappen staan weer voor de deur. Iedereen is van harte welkom om zich op te geven. Op dinsdag 24, 31 maart, 7 en 14 april zullen deze wedstrijden worden gespeeld. Dus geef je snel op!

Sponsor BC Wammes gratis!

Koopt u wel eens online? Vergeet dan volgende keer niet om eerst <http://www.bcwammes.nl> te bezoeken. Via de knop van SponsorKliks komt u uit bij ruim 100 winkels waar u precies hetzelfde betaalt maar gaat er een commissie naar BC Wammes. U sponsort dus gratis!

Redactie: Roos, Marlies en Erik K.

### BC Wammestoernooi, geschreven voor Marco

Op zaterdag 1 november vertrok ik vol goede moed en goed getraind door Arie naar het BC Wammes toernooi in de sporthal de Wiel. Ik was samen ingedeeld met Jan in poule C.



We speelden elke wedstrijd de sterren van de hemel. Maar helaas niet goed genoeg en werden 3e in de poule. Dan hadden we de enveloppenkraam met enthousiaste verkopers erachter. Dacht, laat ik hier mijn geluk maar beproeven. (of ik wat had gewonnen? Daar laat ik mij niet over uit). P.S. misschien dat Piet het nog weet.

Na de middagpauze nam ik samen met Susca deel aan het gemengd dubbel. Samen spelen met Susca staat voor gezelligheid. We hebben leuke wedstrijden gespeeld. Maar ja, we kunnen niet alles winnen.

Die enveloppen toko bleef toch trekken. Dacht, misschien win ik nog wat voor het thuisfront. Ik blij vrouw blij, maar helaas. Uiteindelijk had ik een gezellige dag met als afsluiting een gezamenlijk etentje in de cafetaria. Wat ik nog mee wil geven: het toernooi is laagdrempelig en staat voor sportiviteit en gezelligheid. Wie weet doen er de volgende editie meer leden mee.

# Nieuwsbrief van maart 2026



Naschrift redactie: De enveloppentent heeft een schitterend bedrag opgebracht van € 1.136,50. Met dank aan Mirjam en haar team!

## Champagnetoernooi.



Dinsdag 6 januari stond het Champagnetoernooi op het programma. We zijn het jaar gezellig en sportief met elkaar begonnen. Er werd weer fanatiek gebadmintond. Na de eerste wedstrijden stond de champagne klaar. In één van de kleedkamers hebben we op een mooi,

gezond en sportief 2026 geproost.

## Ga lekker bewegen... en pas op voor opa's smash!

Wie denkt dat je bij BC Wammes "even" een potje wint van de senioren, komt vaak van een koude kermis thuis. Want vergis je niet: de ouderen op de badmintonbaan mogen dan wat meer levenservaring hebben, hun reflexen zijn nog messcherp — en hun gevoel voor tactiek al helemaal.

Sponsor BC Wammes gratis!

Koopt u wel eens online? Vergeet dan volgende keer niet om eerst <http://www.bcwammes.nl> te bezoeken. Via de knop van SponsorKliks komt u uit bij ruim 100 winkels waar u precies hetzelfde betaalt maar gaat er een commissie naar BC Wammes. U sponsort dus gratis!

Redactie: Roos, Marlies en Erik K.

Terwijl de jongeren nog bezig zijn met hun warming-up en sporthorloge, staat hij al klaar. Racket in de aanslag, blik op scherp. "Tennis speel je met je hele arm," zegt hij glimlachend, "maar badminton speel je vanuit de pols." En voor je het weet, ligt de shuttle alweer onbereikbaar in een hoek van de baan. De kracht van de senioren? Ervaring. Ze hebben alle hoeken al gezien — letterlijk. Waar jongeren het soms moeten hebben van snelheid, winnen de ouderen het op slimmigheid. Een subtiele drop hier, een uitgeknipte lob daar... en ondertussen rustig de tegenstander laten lopen. Heel veel lopen. Dus jongeren van BC Wammes: wees gewaarschuwd. Onderschat nooit iemand met grijs haar en een badmintonracket. Grote kans dat je na afloop hijgend vraagt om revanche... terwijl zij nog energie over hebben voor een gezellig praatje aan de kant.



### Andries gaat lekker bewegen door te badmintonnen

Op tachtigjarige leeftijd is Andries Kolker nog altijd fanatiek op de badmintonbaan. Vijfentwintig jaar geleden zocht hij een sport. Na intensieve verhoelingen aan zijn woonboerderij aan de Linde in Acqwoy was het tijd voor tennis en vooral voor meer beweging. Een krantenartikel bracht hem bij badminton. Bij BC Wammes in Asperen vindt Andries uitdaging, gezelligheid en beweging.

**Recreatief en fanatiek**  
"Andries wil altijd winnen," zegt zijn vrouw. "De vereniging heeft een uitdagend concept, waarbij er voor iedere badmintonner voldoende competitie is. Door het meengaan van de deelnemers op de dinsdagavond volgens een bepaald systeem speel je altijd met en tegen andere verenigingsgenoten. Daardoor geniet ik nu van het sociale contact, maar kan ik nog fanatiek genoeg spelen om hopelijk ook nog wel te winnen", antwoordt hij lachend.

**Kennismaken is eenvoudig**  
De kracht van de club zit volgens Andries in de samenwerking in de regio. "We organiseren toernooien met en tegen andere verenigingen in de buurt. Het afgelopen jaar waren er wel 25 verenigingen die meededen. En met de gunstige exploitatie van onze sporthal in Asperen konden we ook tijdelijk onderkomen bieden aan de badmintonners in Herwijnen."

**Kennismaken met de sport en de vereniging als introducee is ook eenvoudig.** "De eerste vier keer meespeelen kan gratis. Ook neem ik wel eens familieleden of vrienden mee. Daarvoor organiseren we zelfs aparte evenementen."

**Mijn schoonzoon is tennisser en dacht wel even van mij te winnen.** Blijkt toch dat badminton wat andere techniek vraagt, dus ik heb hem alle hoeken van de baan laten zien", lacht Andries. "Tennis speel je vanuit je hele arm en badminton vanuit de pols. Daarnaast heb je naast de techniek ook tactiek: je probeert je tegenstander te lezen en vervolgens de gasten in zijn spel te zoeken."

**Betaalbaar en verbindend**  
Om de sport badminton te beoefenen heb je geen dikke portemonnee nodig. "De kosten zijn mede door hoe de vereniging functioneert, laag. Voor 55 euro per kwartaal kun je twee keer per week komen spelen: op dinsdag vrijdag met het gemiddelde concept en op donderdag zijn er trainingen, gevolgd door nog een uurje vrijuit spelen. Natuurlijk heb je materiaal nodig: kleding, een racket en schetsel, maar dat is ook voordeel aan te schaffen. Mensen die een keer mee willen spelen krijgen van ons een racket te leen."

**Fit op oudere leeftijd**  
Andries: "Badminton is belangrijk voor mij en ik weet zeker dat het een groot aandeel heeft in hoe ik nu als tachtigjarige in het leven sta. Ik voel me fit, geniet van het sociale aspect en door de sport kan ik in het alledaagse leven ook vrijuit bewegen."

Kijk voor meer beweegaanbod op [www.bewegeninwestbetuwe.nl](http://www.bewegeninwestbetuwe.nl)

### Onze Sponsors:

